

Trường nào cũng có TV, thậm chí mỗi khoa lại có một TV riêng. Nhưng gọi là TV nhiều khi xem ra có vẻ quá tải và toát so với nghĩa của từ này. Ghé qua TV khoa luật ĐH Khoa học xã hội & nhân văn (ĐHQG Hà Nội), chúng tôi gặp Thùy - SV năm 3 - đang cầm cuộn sách. TV là căn phòng nhỏ chỉ kê được bốn cái bàn với mặt đế cũ 6-7 người/bàn tròn chật chội, bức bối và ồn ào... Sách ở đây rất hạn chế. Có những đầu giáo trình cả khoa chỉ có được 40 cuốn, trong khi có tất cả bốn lớp, mỗi lớp



buổi sau! Và cũng chỉ được mượn tối đa là năm cuốn, trong đó mỗi môn chỉ được mượn một cuốn thôi!". "Còn bây giờ?", "Bây giờ thì TV cho SV các khóa mượn sách theo tuần, có đỡ lộn xộn hơn trước...". Dũng - một SV trong nhóm - cho biết: "Năm nay bọn mình được phép mượn 10 cuốn sách/người, mình mới mượn có sáu cuốn, năn nỉ hụt hơi mà thủ thư vẫn chưa duyệt cho mượn thêm một cuốn nữa. Sách chuyên ngành của bọn mình rất đắt, photo cũng bộn tiền vì quyền nào quyền ấy đều dày cả tấc".

Cũng mang một "nỗi buồn TV"

Ngoài tấm thẻ SV ra, SV còn được chủ sở hữu ít nhất một cái thẻ TV. Nhưng trong các TV ở thành phố, TV Hà Nội (phố Bà Triệu) là nơi duy nhất mà SV từ năm 1 được làm thẻ. Song với số lượng SV quá đông vào mùa thi, việc mượn sách đọc tại chỗ và chỗ ngồi là cả một vấn đề vô cùng nan giải.

Một số nơi như TV Quân đội (phố Lý Nam Đế), TV Quốc gia (đường Tràng Thi), TV Khoa học kỹ thuật (phố Lý Thường Kiệt) thật sự là niềm mơ ước của các SV vì họ phải chờ đến năm 4 - những năm tháng cuối ở bậc ĐH - mới được "vinh dự" trở thành độc giả của những nơi này. Còn trước mắt,

Sinh viên Hà Nội & nỗi buồn thư viện

SV không phải là những học sinh cấp bốn. Ngoài việc lên giảng đường, chiếm không nhó quí thời gian là việc tự học, tự nghiên cứu. Và vì thế gắn bó suốt mấy năm đại học với họ là thư viện (TV). Có thể nói TV là nguồn an ủi, động viên và cũng là... nỗi buồn của họ. TV là nơi SV học, đọc, nghiên cứu, trao đổi bài vở với bạn bè... Và chuyện TV cũng không ít trêu chyện...

trung bình khoảng 80 SV. Những SV khoa luật như Thùy đã phải dày công sang tận ĐH Luật để mượn những cuốn sách chuyên ngành (photo) bởi "sách quá đắt, SV không đủ tiền mua, đó là chưa kể đến sách tham khảo". Chị H., trưởng phòng đọc TV ở Thanh Xuân - ĐHQG Hà Nội, cho biết: "Nói thật là TV chúng tôi đáp ứng cùng lắm chỉ được 50% nhu cầu về giáo trình của SV. Sách chuyên môn của những ngành cũ tạm thời đáp ứng được (?!), còn một số ngành mới như Đông phương học, du lịch... thì hầu như không có". Vậy là 50% của sự thiếu hụt còn lại buộc SV phải chạy vạy...

Tìm đến một số TV như TV ĐH Xây dựng, Kiến trúc, Ngoại ngữ... có thể thấy thiếu sách nghiên cứu và tham khảo đang là tình trạng chung, SV ham học chỉ biết kêu trời! Chúng tôi đã chứng kiến một buổi "chầu chực" để được mượn sách của các SV ĐH Xây dựng. Trên những khuôn mặt thoáng vẻ lo lắng và pha chút căng thẳng, họ đang đứng chờ giờ mở cửa. Một SV khoa công trình biển K42 cho biết: "Năm trước TV chỉ cho 25 người, được mượn sách mỗi buổi (?!), cứ việc ghi tên vào một tờ giấy, nếu bạn là người thứ 26 thì... hẹn

nhu vậy, N. Hiếu - SV K96 ĐH Kiến trúc - "âm ức": "Minh thấy TV trường mình có một cái lệ không được xuôi cho lắm. Học năm nào chỉ được mượn giáo trình của năm ấy, không được mượn giáo trình của các năm trên cũng như



Trong phòng đọc của Thư viện Quốc gia Hà Nội - Ảnh: TRẦN HƯƠNG

năm dưới. Vậy là muốn tham khảo hoặc xem lại kiến thức cũ cũng đành chịu".

Cách ĐH Kiến trúc không xa là ĐH Ngoại ngữ. Trong phòng đọc, một SV tên Th. Hà (khoa tiếng Nga) cho biết: "Sách, báo, tạp chí về tiếng Nga bọn mình phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các bạn khoa tiếng Anh hay Pháp. Sách tiếng Nga đang thiếu rất nhiều. Minh sợ người Nga bảo bọn mình đang nói một thứ tiếng Nga cổ mất! Ngó sang TV của khu lưu học sinh nước ngoài mà... phát thèm: hệ thống vi tính, phòng lab, phòng phim và sách - thật là nhiều sách!"...

cứ cố gắng bám trụ các "TV vệ tinh" ở các trường học. Vinh Anh - SV năm cuối ĐH Giao thông - tâm sự: "Mình mới làm thẻ ở TV KHKT được hơn một tháng sau bao lần đắn đo. TV chỉ cấp thẻ hạn sáu tháng. Làm thẻ vào thời gian này cũng có nghĩa là khi tốt nghiệp, thẻ của mình sẽ hết hạn không sử dụng được nữa, mình cũng hơi lo. Đây là TV chuyên ngành, có rất nhiều sách chuyên môn quan trọng mà các TV khác không có, chuyên học thì không thể chờ đợi được, hết sáu tháng thì... tính sau vay!".

Cứ thử dạo qua TV Quốc gia vào đầu giờ sáng, chưa đến 8 giờ mà đã đông nghẹt, chậm chân là không còn chỗ mà ngồi. Sách ở đây có phong phú hơn TV trường nhưng cả một TV "bao la" mà chỉ có bốn chiếc máy vi tính để tra cứu. SV phải rồng rắn xếp hàng nếu không muốn tra danh mục sách theo cách "thô sơ". TV đúng là nỗi

khổ nhiều tập!

Các trường ĐH, CĐ đều "tự kêu" về tình trạng nghèo nàn cơ sở vật chất, thiếu giáo trình, sách tham khảo cho SV. Còn SV biết kêu ai? Mô hình liên TV và mạng lưới TV đại học giúp độc giả có thể tra cứu, truy cập thông tin ở ngay trên mạng qua hệ thống truy cập trực tuyến (on line access service) đã xuất hiện trên thế giới và được sử dụng từ lâu, còn ở nước ta? Đến khi nào nó sẽ trở thành giải pháp khả thi cho nhu cầu bức bách về TV của SV hiện nay?

TRẦN HƯƠNG - THU HẰNG